

6 de 8ste finale : België – Brazilië : Eindscore : 0 - 2

goals :

35' afgekeurde goal van Wilmots ! FUCK ! Bespottelijke beslissing !

66' afgeweken bal van Rivaldo, onterechte voorsprong 0 - 1

87' Brazilianen komen eindelijk eens over de middenlijn, Ronaldo 0 - 2

Match :

Historische partij, waarin de Belgen heroïsch spelen en de Zuid - Amerikanen naar huis voetballen. Maar wanneer zal de FIFA nu eindelijk eens leren om op een groot voetbaltornooi arbiters uit gerespecteerde voetballanden te nemen. Ne rastafari uit Jamaica die tien toeters voor de match opheeft volstaat dus niet. België en arbiters op een WK, het is altijd hetzelfde, na Rothlisberger in de USA was het nu de beurt aan Peter Prendergast. Dit amateurtje uit Bob Marleyland zag een fout van Wilmots, terwijl er geen vuiltje aan de lucht was. Wilmots scoort met de kop, goal onterecht afgekeurd, drama. Italië stijlt ! In de eerste helft voor de rest achteruitkruipende Brazilianen die er af en toe snel proberen uit te komen. Belgen stellen daar goed combinatievoetbal tegenover. In de tweede helft een totaal ander beeld, beide teams hadden beter van shirtje gewisseld. Belgen spelen snedig totaalvoetbal en stapelen de kansen op. Brazilianen geraken daarentegen niet echt ver met het lomp naar voren trappen van de bal. België creëert een tiental goeie tot minder goeie kansen, maar kan de weg naar de netten niet vinden. Brazilië ligt onder op elk gebied van het spel. Ronaldo en Rivaldo komen niet in het stuk voor. Belgen zetten tegen één van de zogezegd grootste ploegen constant druk en laten de overbetaalde vedetten afzien als nooit tevoren. Dan bliksemslag bij heldere hemel, Brazilië komt er uit, prachtige aanname Rivaldo. Hij schiet, de bal wijkt af op de onfortuinlijke Simons waardoor De Vlieger totaal verrast is. Strontgoal! Alles zit mee voor de Brazilianen. Belgen laten zich niet ontmoedigen en vechten als leeuwen. Ze spelen één van hun beste matches ooit op een WK. Sonck komt er na de achterstand in en hij bewijst direct waarom hij de gouden schoen is. De kansen komen en blijven komen, maar de keeper of slechte beslissingen of puur pech staan in de weg. Als we nu nog niet in eigen kunnen geloven na zo'n wereldmatch moeten we het nooit meer doen. Het moet gedaan zijn met het aanpassen aan de tegenstander en bijvoorbeeld met twee verdedigende middenvelders of een 5 - 3 - 1 afkomen. Dramatisch, maar we kunnen met opgeheven hoofd het WK onterecht verlaten. Brazilië heeft ons misschien onderschat, dat zal in de kwartfinales tegen Engeland moeten blijken. Maar daar verdienen wij en niet Brazilië te staan. Duivels goed !!!

Matchverloop :

01' Belgen beginnen gretig, Mpenza probeert onmiddellijk Marcos te lobben, die kan de bal net uit de winkelhaak halen en duwt over in hoekschop.

18' Ronaldinho bedient Ronaldo, net over de verste kruising.

35' onterecht afgekeurde goal van Wilmots ! FUCK !

52' Wilmots schiet met links, botsende bal in de hoek, keeper kan net in corner duwen

55' voorzet van op links, Mpenza eerst op de bal, probeert de keeper te lobben, maar die redt

62' Wilmots kapt zich vrij en schiet, keeper pareert, Goor kan er onvoldoende bij in de herkansing

66' afgeweken bal van Rivaldo, onterechte voorsprong 0 - 1

72' Mbo Mpenza schiet onbesuisd over, hij had maar te passen naar Wilmots, die beter staat

73' Goor kan net niet koppen op een voorzet, anders gegarandeerd 1 - 1

77' knal van Sonck van buiten de zestien, niet zo ver naast

78' Verheyen schiet hard over na corner en constante druk van de Belgen

79' Sonck test nogmaals Marco

87' Brazilianen komen eindelijk eens over de middenlijn, Ronaldo 0 - 2, door de benen van De Vlieger

90' Bart Goor alleen voor Marcos, hij trapt in het zijnet